



מדינת ישראל
משרד הביטחון

אתר "יזכור" www.izkor.gov.il
סיפור חיים

סמל שטיין, אופיר

בנם של מרים ויעקב. נולד ביום ט"ז בסיוון תשל"ח (21.6.1978) בחדרה.
התגייס לשירות חובה ב-28.11.1996 ושירת כחשמלאי ברדלס בבה"ד (בסיס הדרכה) 20 בחיל חימוש.
סמל אופיר שטיין נפל בעת שירותו, ביום כ"ה בסיוון תשנ"ט (9.6.1999).
בן עשרים ואחת בנפלו. הובא למנוחת עולמים בבית העלמין הצבאי בחדרה.
הותיר אחריו הורים, אחות – נטלי ואח – אלעד.

(דף זה הוא חלק ממפעל ההנצחה הממלכתי 'יזכור', שנערך ע"י משרד הביטחון)

נזכר את פולם

כל הזכויות שמורות © 2009. מדינת ישראל, משרד הביטחון.
Copyright © 2009. The State of Israel, Ministry of Defense. All rights Reserved.



מ.א. 5273918

סמל שטיין אופיר ז"ל



בן מרים ויעקב
נולד בחדרה

ט"ז בסיון תשל"ח , 21/6/1978

תאריך גיוס: 28.11.1996

נפל בעת מילוי תפקידו

כ"ה בסיון תשנ"ט , 9/6/1999

שרת בחיל החימוש

יחידה: מכלול 6078

נקבר בחדרה

סמל שטיין אופיר ז"ל
בן 21 בנפלו

קורות חיים

אופיר נולד בחדרה. מגיל תינוק הוא אהב מאוד לחייך. גדל כילד נפלא. בגיל ארבע שנים בגן "החאן" שהגנת שלו היתה אילנה, ולאחר מכן עלה לכיתה א' בבית ספר אחד העם. בכיתה ב' ידע להיות עצמאי אופיר הוא אהב מאוד אותי. תמיד אהב לכבד אותי, אני האמא שלו מרים. אהב מאוד לראות טלויזיה אהב להרכיב מטוסים עם דבק ולצבוע. אופיר תמיד אהב להיות נקי ומסודר אופיר שלי אהב תמיד לחייך אהב לעזור לכולם. אופיר שלי תמיד אהב לכבד את המשפחה את אמא, ואת אחותו נטלי ואלעד. אופיר אהב להוציא את אח שלו אלעד לאכול פיצה. אופיר אהב את הצבא במיוחד את התלבושת וכל דרגה שקיבל בצבא אהב מאוד שאני אמא תתפור את הדרגות. אופיר תמיד נאמן לבית לחברים לצבא אהב את כולם אופיר הבן שלי הוא אדם יפה עדין בדרך חייכן אהב מאוד להכין לעצמו מאכלים בבית במיוחד אהב להכין טוסט. אופיר שלי שכל כך חסר לי.

אמא שאוהבת אותך לנצח.



אֲבִינוּ שֶׁבַשְׁמַיִם
אֵל אֱלֹהֵי הַרוּחֹת לְכֹל בָּשָׂר.
זְכֹר נָא אֶת הַנְּשֻׁמוֹת הַזְּכוּת וְהַטְּהוּרוֹת שֶׁל בְּנֵינוּ וּבְנוֹתֵינוּ
אֲשֶׁר הָעִירוּ אֶת נַפְשָׁם לְמוֹת מוֹת גְּבוּרִים
בְּהַחֲלָצָם לְעוֹרַת הָעַם וְהָאָרֶץ.
מִנְּשָׁרִים קְלוּ וּמֵאֲרִיוֹת גָּבְרוּ
בְּמַלְחַמְתָּם לְמַעַן שְׁחַרְוֹר עַמָּם וּמוֹלַדְתָּם.
בְּעִלּוֹתָם עַל מִזְבַּח תְּקוּמַת יִשְׂרָאֵל בְּאָרֶץ קֹדֶשׁוֹ
הִפְחוּ רוּחַ עֵז וּגְבוּרָה בְּכֹל בֵּית-יִשְׂרָאֵל בְּאָרֶץ קֹדֶשׁוֹ
וַיִּתְעוֹרֵר לְקִרְאָת גְּאֻלְתּוֹ וּפְדוּת נַפְשׁוֹ.
יִזְכְּרֵם אֱלֹהֵינוּ לְטוֹבָה
עִם רַבְבוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וּגְבוּרֵי מִימֵי עוֹלָם.
בְּצַרּוֹר הַחַיִּים יִצְרוֹר אֶת נַשְׁמַתָּם
בְּגִדְעוֹן תֵּהֵא מְנוּחָתָם
וַיִּנְחָחוּ בְּשָׁלוֹם עַל מִשְׁכַּבָּם
וַיַּעֲמְדוּ לְגוֹרְלָם לְקֶץ הַיָּמִין
אָמֵן



לזכר סמל אופיר שטיין ז"ל נפל ביום 9.6.99 בבסיס עמיעד.
שמור על העולם ילד עם חיוך של מלאכים, דומה, שבשבילך כתבו את השירים
כי אנחנו כבר לא עומדים מול השקרים!
מזה שנה מנסים למצוא מי מחק החיוכים שאיפיינו את פניך היפים.
בי נשבעתי לגלות האמת!
מי הביא לי בארון חייל מת.
איש ישר וירא שמים סתם כך עצם העיניים?
איש יפה מלא הדר והוד, בחור שהעריך כל כך הכבוד!
אוי אלוהים איך סגרת לאיש הדלתות וכך נמחק החיוך תוך דקות.
עוד מבט בך אעיף, גל דמעות נשמתי הטריף. מי יתן ואל גן העדן תמריא שם
אליך נגיע ילדי.
היה שלום, נשמתי!

יעקב שטיין אב שכול

29.5.00



אֲבִינוּ שְׁבַשְׁמִים
אֵל אֱלֹהֵי הַרוּחֹת לְכֹל בָּשָׂר.
זְכֹר נָא אֶת הַנְּשָׁמוֹת הַזֹּכוֹת וְהַטְּהוֹרוֹת שֶׁל בְּנֵינוּ וּבְנוֹתֵינוּ
אֲשֶׁר הָעֵרוּ אֶת נַפְשָׁם לְמוֹת מוֹת גְּבוּרִים
בְּהַחֲלָצָם לְעֹזֶרֶת הָעַם וְהָאָרֶץ.
מִנְּשָׁרִים קְלוּ וּמֵאֲרִיּוֹת גָּבְרוּ
בְּמַלְחַמְתָּם לְמַעַן שְׁחַרְוֹר עַמָּם וּמִוֹלְדָתָם.
בְּעֵלוֹתָם עַל מִזְבֵּחַ תְּקוּמַת יִשְׂרָאֵל בְּאָרֶץ קֹדֶשׁוֹ
הִפְחוּ רוּחַ עֵז וּגְבוּרָה בְּכֹל בֵּית-יִשְׂרָאֵל בְּאָרֶץ קֹדֶשׁוֹ
וַיִּתְעוֹרֵר לְקִרְאֵת גְּאֻלָּתוֹ וּפְדוּת נַפְשׁוֹ.
יִזְכְּרֵם אֱלֹהֵינוּ לְטוֹבָה
עִם רַבְּבוֹת אֱלֹהֵי יִשְׂרָאֵל וּגְבוּרֵי מִימֵי עוֹלָם.
בְּצַרְוֹר הַחַיִּים יִצְרוֹר אֶת נַשְׁמָתָם
בְּגִדְעֹדֵן תִּהְיֶה מְנוּחָתָם
וַיִּנּוּחוּ בְּשָׁלוֹם עַל מִשְׁכַּבָּם
וַיַּעֲמְדוּ לְגוֹרְלָם לְקֶץ הַיָּמִין
אָמֵן



אופיר שטיין

ארבעה חברים הם היו: יעקב, שניר, נועם ואופיר. אופיר היה בן בית אצלנו בתוקף היותו חברו הכי קרוב של בני, יעקב. יום היה בא אלינו וביתנו היה הבית השני שלו. ארבעתם למדו בבתי ספר תיכוניים שונים, ומדי ערב היו נפגשים ויוצאים ביחד. אופיר היה לי כבן נוסף, ונהג להתקשר גם אלינו כאשר היה בצבא.

21 שנים הם היו יחד. התגייסו לצה"ל. גם כשהיה חייל, אופיר היה בא לביתנו לצפות יחד איתנו בתכניות הספורט בטלוויזיה. במיוחד אהב כדורגל וכדורסל. בכלל, אהב ספורט.

היה קשור מאד למשפחתו, ובמיוחד לאמו, והיא היתה קשורה אליו. הזיכרון האחרון שלי ממנו הוא מיומיים לפני האסון כאשר אופיר היה אצלינו, לבוש בהידור. אופיר היה בחור טוב וישר ויש לנו הרגשה כי עוד מעט הוא יכנס בדלת ביתנו ויצפה בתכנית הספורט בטלוויזיה...

גניה שטוץ



מכתב לזכרו של אופיר שטיין ז"ל

9.6.1999 - 21.6.1978

אופיר, קשה לי המחשבה שאני צריך לשבת ולכתוב מכתב פרידה לזכרך, אתה אמור להיות פה איתי ולבלות בתקופה הכי יפה שלך בחיים.

חלפו תשעה חדשים מאז שאתה לא איתנו ועדיין אני מתקשה להאמין. בכלל קשה לי לשבת ולכתוב מילים לזכרך. אלו ביטויים יכולים לאפיין אותך? "טוהר", "יושר", "טוב לב" או "אמינות" – אף אחד מאלה לא משקף אותך.

במשך 12 שנים של חברות אמיתית לא ראיתי אותך פוגע ביצור חי. היית כל כך טוב, מזוקק מכל רשע. היכרתי אותך אחרי שעברתי לגור ברחוב שבו גרת ושיבצו אותי ב"אחד – העם" בכיתה שלך.

הפכנו להיות חברים ממש טובים או בעצם כל אחד מאיתנו היה חלק בלתי נפרד מהמשפחה של השני תמיד היינו ביחד. בלתי נפרדים. "קוקו" – איזה בנאדם גדול היית! איך אהבת לשמוע מוסיקה, וקנית דיסקים חדשים, והתעדכנת בכל מה שחדש בתחום, ותמיד היה לך בלב את מכבי תל אביב, ועל כך היו בינינו ויכוחים רבים. אמנם הספורט היה אהבת חייך אבל מעל לכל תמיד היה לך זמן למשפחה, תמיד דאגת לאלעד ולנטלי.

"קוקו" – זה הכינוי שאני המצאתי לך ומאז כך קראו לך. לעולם לא אשכח את כל החוויות שעברנו ביחד - הקשות וגם השמחות כמו ללכת לקנות חולצות ביחד, כל המסיבות שבילינו בהן ובעצם מעולם לא ביליתי בלעדיך – הרי תמיד עשינו הכל ביחד.

קוקו, לעולם לא נשכח אותך. תמיד תהיה נצור בזכרוני ואתה תמיד איתי בכל מקום.

אוהב אותך לעד
שטוץ

לזכרו של אופיר

אופיר, עוד מעט שנה לא איתנו. מאותו היום בו נפגשנו בגן אילנה, פסענו יחד בכל כך הרבה שבילים, צברנו כל כך הרבה חוויות משותפות שמספיקות לכתוב ספר שלם, והנה אני צריך לכתוב עליך שורות בודדות.

היינו חברים טובים, מעולם לא שיערתי כמה היו חיינו קשורים אלה באלה. פתאום אני מוצא את עצמי מחפש אותך במועדון בלונדון כי בכל יציאה כאן בארץ, גם אתה היית. מכבי ת"א בכדורסל חוגגים באירופה ואני חייב להתקשר לאוהד מספר אחד שלהם, לברך, לנתח, אבל הוא לא זמין. עדין לא מצאתי שותף חדש לכל השיחות על ספורט ומוזיקה שכל כך אהבנו. הטעם שלנו היה כל כך דומה, ואני בספק אם אמצא.

כואב לי: לא נשחק עוד כדורסל, לא נצא לדיסקוטקים, לא ניסע לת"א לקנות דיסקים, לא נריץ צחוקים בשכונה, לא נלך לקנות בגדים, ולא נעשה כל כך הרבה דברים שהיינו עושים יחד. כואב לי שלא תדפוק יותר בדלת ביתי עם החיוך הענק שלך שהיה יכול לעשות לבן אדם את היום.

תמיד, אחרי שאדם נפטר אומרים כולם "כמה חבל", "איזה בן אדם טוב הוא היה", "איזה נשמה", וזאת למרות שכל אחד עושה פה ושם דברים רעים. עד לא מזמן זה גם נשמע די בסדר. אבל לא עכשיו. כי אתה באמת היית טוב. הכי טוב, ואני עד לכך. בשבע עשרה השנים שהכרנו מעולם לא עשית דבר רע לאף אחד. היו לך לבטח הרבה הזדמנויות, אבל אתה מעולם לא הסתכסכת, לא פגעת, ועל כך אני מצדיע לך.

הדף הזה צר מלהכיל את כל המחשבות והזיכרונות שצפים בראשי, אבל לא אסיים לפני שאודה לך על כל מה שעשית והיית בשבילי בכל השנים הללו. היית חבר אמיתי, נאמן ומסור, כל מה שאפשר לבקש שיהיה בחבר. אצלי בלב יש לך מקום של כבוד, שורה ראשונה באמצע.

לא אשכחך
חברך ספי בן - צור

מכתב זה מוקדש לזכר אופיר שטיין ז"ל חברי הנצחי

מהרגע הראשון שהכרתי את אופיר נוכחתי לדעת שמדובר כאן באיש מיוחד, באמת מיוחד. כן, אדם עם שמחת חיים שקרנה כלפי חוץ לסביבה.

לאחר היכרות של מספר חודשים הבנתי שאופיר הוא מיוחד במינו – לא הציק לאף אחד ותרם ככל שיכל למען חבריו, משפחתו וסביבתו. כיניתי אותו "הצדיק": אופיר הסתפק במועט ופינק את אחריו ואחותו בעזרת המשכורת הצבאית.

אופיר תמיד אמר שהוא רוצה להיות חייל קרבי כמוני כי ממילא הוא שירת כל כך רחוק, בבסיס חיל החימוש, אך אופיר מעולם לא התלונן על המרחק הרב שהוא עבר מדי יום ביומו.

את אהבתי לאופיר קשה להוכיח על פני דף אחד כי הרי אופיר היה משכמו ומעלה – דמות אהובה על כולם. כשנכנס בפתח ביתנו אמי היתה אומרת לי עד כמה היא אוהבת אותו.

התגייסנו בהפרש של יומיים. פגשתי אותו בבקו"ם שוטף כלים ומחייך בהומור.

בימים אלה אופיר היה אמור לבוא איתי למדור שחרורים אך נסעתי לבד. בדרך חלפתי על יד בית העלמין הצבאי בתל השומר ונזכרתי בחברי אופיר, לאחר מספר דקות התיצבתי במדור שחרורים בבדידות רבה. אופיר לא היה איתי.

אמיר קונין

לזכרו של אופיר

קשה לכתוב עליך בזמן עבר, להביט בתמונות
ולדעת שהכל נגמר.
חיוךך תמיד לנגד עיני
וקשה לי לקלוט שלא תחזור עוד הביתה מהצבא.

החברות בינינו לא היתה רגילה
היא נמשכה 17 שנה מהגן ועד הצבא.
צחוקים יום יום, ריגושים וחוויות נעורים.
לפני הגיוס היינו חבורה מצומצמת - שניר, נועם, יעקב,
אמיר, ספי ואתה יושבים, צוחקים, מטיילים בארץ ומבלים
אלו הימים שלא יחזרו לעולם.
תכניות רבות היו לך, אופיר - אחרי הצבא כמו כולם :
לימודים, חו"ל, עבודה ובילויים.

את הקיץ קשה לתאר בלעדיך אופיר : הים והבילויים שהיו
אהבת חייך נותרו בלעדיך בודדים - כמוני, אופיר.

נותר לי רק לקוות שאתה רואה ושומע אותי ושהכל בסדר
שם למעלה.

לנצח אחי אזכור אותך תמיד וניפגש בסוף אתה יודע.
זכרונך לא ימוש מליבי לעד!

לזכרו של אופיר

זוג עיניך כל כך יפות
אבל עתה הן אותי לא רואות
קולך נוגה, טון נמוך כזה
אבל למה הוא לא אומר לי כלום ? !
ליבך רחב, כה מאוהב
אבל למה הוא בכלל לא מחמם ?!
הדלת שהיתה פתוחה נותרה סגורה
ואתה אינך בא .
מחפש אותך בשבילים זרים
מספר עליך לאנשים אחרים
זכרונך לא ימוש מליבי לעד

לזכרו של אופיר שטיין ז"ל

החברות המופלאה שלי עם אופיר שטיין החלה בגיל 4 כאשר היינו יחד שנתיים ב"גן החאן". משם המשכנו ביחד לבית הספר "אחד- העם" ושובצנו ב"כיתה 3 המופלאה". בבית הספר בילינו 8 שנים של כיף, חוויות עד אין סוף. לתיכון גן שמואל המשכנו יד ביד וסיימנו יחד 4 שנים של "גיל הנעורים". גם כאשר "בגרנו" והתגייסנו לצבא רצה הגורל כך שנהיה באותה אוגדה - "78".

לאופיר ולי הזמן שהיינו יחד ביסודי, בתיכון ובצבא לא הספיק. היינו נפגשים בצהרים ומבלים עד השעות הקטנות של הלילה, ולמחרת שוב נפגשים, ממש בלי הפסקה. ערבי שישי, מסיבות, בילויים, שמחות, הצלחות, כשלונות ואפילו אכזבות עברתי עם אופיר כאשר הוא היה משלים אותי ואני אותו כמעט בהכל. במרוצת השנים הקשר שלי עם אופיר הלך והתחזק והיינו לאחים של ממש ושותפים לחבורה שבה היו נועם יצחקי, יעקב שטוק, אמיר קונין וספי בן דור.

אופיר לא היה אדם רגיל אלא משהו מיוחד במינו - מין זן נדיר של בן אדם שבורא עולם בדרך ונתן לו כל כך הרבה תכונות טובות: יושר מופלא שאותו העביר לזולת וגרם לאמינות רבה כלפיו, אסרטיביות שבעזרתה יכול היה לפתור בעיות קשות בלי להרים את הקול אלא בעזרת קיסמו האישי הרב והחיוך האישי שלו שאיפיינו אותו. אלה התכונות שבנו את הדמות שתישאר בליבנו לעד.

שום דף לא יכול לתאר את מה שאני מרגיש בליבי כלפי אופיר את המלך הזה אמשך לאהוב כל ימי חיי.

שניר בוחניק