

סמל נפשי רמי רחמים ז"ל



סמל נפשי רמי ז"ל
בן 25 בנפלו

בן טובה ודניאל
נולד בפרס

ב-ט"ו באייר תש"ח, 25/5/1948

התגייס ב-פברואר 1966

התגורר בגנתון

נפל בקרב

ב-כ"ד בתשרי תשל"ד, 20/10/1973

במלחמת יום הכיפורים

שרת בחטיבת הצנחנים

יחידה: חטיבה 646

מקום נפילה: איסמעיליה

באזור: סיני ותעלת סואץ

נקבר בחדרה

הותיר אם, אחים ואחיות

קורות חיים

רמי, בן טובה ודניאל, נולד ביום ט"ו באייר תש"ח (25.5.1948) בפרס ועלה ארצה עם משפחתו בשנת 1959. הוא למד בבית הספר היסודי בזכרון יעקב, המשך את לימודיו במוסד "משען" בקרית עמל ובכפר הנוער בבן שמן, ואחר כך סיים את לימודיו בבית הספר התיכון מקצועי "אורט" בלוד. רמי היה תלמיד נבון וחרוץ, והצטיין בלימודים, למרות הקשיים שהתלבט בהם בלימוד השפה העברית. הוא היה עליז ואוהב חיים, "הרוח החיה" בכל פגישת רעים. הוא הרבה לצחוק ולהתלוצץ, רוחו היתה טובה עליו תמיד, ובנוכחותו השרה שמחה ועליצות סביבו. הוא נהג לעזור לזולת, ובזכות טוב לבו ונדיבותו התחבב על הכול, ובמיוחד היה נערץ על ילדים. הוא היה בן נאמן ומסור להוריו, ולאחר שנפטר אביו טיפל באמו בדאגה ובמסירות. הוא קשר קשרי אחווה אמיתית עם אחיותיו הנשואות ועם ילדיהן והיה מרבה לבקר אצלם.

רמי גויס לצה"ל במחצית פברואר 1966 והוצב לחיל הרגלים. לאחר הטירונות ולאחר שהשתלם בקורס צניחה ובקורס מפקדי כיתות, התמנה מפקד כיתה ביחידת צנחנים. הוא היה חייל טוב וממושמע, והכול העריכו אותו בזכות חברותו, צייתנותו ומזגו הטוב. מפקדיו ציינו לשבח את אחריותו ואת אומץ לבו. הוא השתתף בפעולת סמוע בנובמבר 1966, ובמלחמת ששת הימים נלחם בקרבות ברצועת עזה, שבמהלכם ניצל בנס פעמים אחדות. את חוויותיו מהמלחמה העלה רמי על הכתב ביומן שניהל במהלך הקרבות. אחרי שהשתחרר מהשירות הסדיר חזר למשק של משפחתו במושב גנתון והחל לעבוד

סמל נפשי רמי רחמים ז"ל

כמפעיל טרקטור. לאחר ששב מהמלחמה ערך אלבום ושם בו את תמונות חבריו שנפלו ואף רשם דברי הערכה לצדן. הוא אהב במיוחד את תקופת הקציר וכיבוש החציר, ומצא את פרנסתו בעבודה זו. הוא שאף לבנות את ביתו במושב ולהקים משפחה - אך מלחמת יום הכיפורים שמה לאל את תוכניותיו. כשפרצה המלחמה, גויס רמי מיד ונשלח עם יחידתו לחזית סיני. הוא השתתף בקרבות הבלימה נגד המצרים וביום כ"ד בתשרי תשל"ד (20.10.1973) נפגע ונהרג בהפגזה סמוך למעוז "פוקסרוט" דרומית לאיסמעיליה. הוא הובא למנוחת עולמים בבית העלמין בחדרה. השאיר אחריו אם, אחים ואחיות. לאחר נופלו הועלה לדרגת סמל.



רחמים נפשי

ר חמים (רמי), בן טובה ודניאל, נולד ביום ט"ו באייר תש"ח (25-05-48) בפרס ועלה ארצה עם משפחתו בשנת 1959. רמי למד בבית הספר היסודי בזכרון יעקב, המשיך את לימודיו במוסד "משען" בקרית עמל ובכפר הנוער "בן-שמן", ואחר כך סיים את לימודיו בבית הספר התיכון המקצועי "אורט" בלוד. רמי היה תלמיד נבון וחרוץ והצטיין בלימודים, למרות הקשים שהתבלט בהם בלימוד השפה העברית. הוא היה עליז ואוהב חיים, ה"רוח החיה" בכל פגישת רעים. הוא הרבה לצחוק ולהתלוצץ, רוחו היתה טובה עליו תמיד, ובנוכחותו השרה שמחה ועליצות סביבו. הוא נהג לעזור לזולת, ובזכות טוב לבו ונדיבותו התחבב על הכל, ובמיוחד היה נערץ על הילדים. הוא היה בן נאמן ומסור להוריו, ולאחר שנפטר אביו טיפל באמו בדאגה ובמסירות. הוא קשר קשרי אחווה אמיתית עם אחיותיו הנשואות ועם ילדיהן והיה מרבה לבקר אצלם.

רמי גוייס לצה"ל בפברואר 1966 והוצב לחיל הרגלים.



רחמים נפשי

לאחר הטירונות ולאחר שהשתלם בקורס צניחה ובקורס מכי"ם, התמנה מפקד כיתה ביחידת צנחנים. הוא היה חייל טוב וממושמע, והכל העריכו אותו בזכות חברותו, צייתנותו, ומזגו הטוב. מפקדיו ציינו לשבח את אחריותו ואת אומץ ליבו. הוא השתתף בפעולת-סמוע בנובמבר 1966, ובמלחמת ששת הימים נלחם בקרבות ברצועת-עזה, שבמהלכם ניצל פעמים אחדות. את חוויותיו מהמלחמה העלה רמי על הכתב ביומן שניהל במהלך הקרבות.

לאחר שחרורו מהשירות הסדיר חזר למשק של משפחתו במושב גנתון והחל לעבוד כמפעיל טרקטור. לאחר ששב מהמלחמה ערך אלבום ושם בו את תמונות חבריו שנפלו ואף רשם דברי הערכה לצדן. הוא אהב במיוחד את תקופת הקציר ואיסוף החציר, ומצא את פרנסתו בעבודה זו. הוא שאף לבנות את ביתו במושב ולהקים משפחה, אך מלחמת יום-כיפור שמה לאל את תכניותיו. כשפרצה המלחמה, גויס רמי מיד ונשלח עם יחידתו לחזית סיני. הוא השתתף בקרבות-הבלימה נגד המצרים, נפגע



רחמים נפשי

ונהרג בהפגזה סמוך למעוז "פוקסטרוט" דרומית לאיסמעיליה
ביום כ"ד בתשרי תשל"ד (20.10.1973). רמי הובא למנוחת
עולמים בבית העלמין בחדרה. השאיר אחריו אם, אחים
ואחיות. לאחר נופלו הועלה לדרגת סמל.





יד לבנים - חדרה

רחמים נפשי

בן טובה ודניאל נפשי



25/5/48
20/10/73

ט"ו באייר תש"ח
כ"ד בתשרי תשל"ד

נולד ביום
נפל ביום