



סג"מ אהרונב עמוס ז"ל
בן 22 בנפלו

סג"מ אהרונב עמוס ז"ל

בן שולמית ואפרים הכהן
נולד בחדרה

ב-ו' בתמוז תשי"ג , 19/6/1953

התגייס ב-אפריל 1972

נפל בעת מילוי תפקידו

ב-כ"ו בטבת תשל"ה , 9/1/1975

שרת בחיל האויר

יחידה: ביס"ט

נקבר בחדרה

הותיר הורים ואח

קורות חיים

בן אפרים (הכהן) ושולמית. נולד ביום ו' בתמוז תשי"ג (19.6.1953) בחדרה. התחיל את לימודיו בבית-הספר היסודי 'אחד-העם' שבעירו. עוד בצעירותו גילה תבונת-כפיים ולכן המשיך את לימודיו בבית-הספר המקצועי 'אורט' שבנתניה במגמה של מכשירנות. הוא סיים את לימודיו בבית-הספר הטכני של חיל-האויר והוסמך כאלקטרונאי. עמוס אהב לנגן באקורדיון ובאורגן. הוא היה חובב מוסיקה ואף בנה במו-ידיו מערכת סטריאופונית.

עמוס גויס לצה"ל במחצית אפריל 1972 והוצב לחיל-האויר. שנה עסק עמוס במקצועו והיה טכנאי-אלקטרוניקה וטכנאי קשר-קרקע, הוא קיבל זימון לקורס-טייס, עשה בקורס זה פרק-זמן ארוך, סיים לטוס במטוס-האימונים 'פוגה מגיסטר' ועבר לשלב מתקדם - שלב ה'סקייהוק'. מדברי חברו: "התחיל פרק הטיסות. רבים עוזבים, בין הנשארים מתבלטים אחדים ובתוכם עמוס ש'צפויה לו קריירה מזהירה' (דברי מפקד הטייסת) עמוס אינו מתהלל בהישגיו ומתבלט בצניעותו."

ביום כ"ו בטבת תשל"ה (9.1.1975) - חודשיים בלבד לפני שעמד לסיים את הקורס נפל פרח-טיס עמוס בעת מילוי תפקידו. הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין שבחדרה. השאיר אחריו הורים ואח. לאחר נופלו הועלה לדרגת סגן-משנה.

בחוברת 'בכל מאודם', יד לבני-חדרה שנפלו במערכות ישראל, מובאים דברים לזכרו; בביטאון 'מעט לעת', שהוציא בית-הספר 'אחד-העם', מובאים דברי חברים על עמוס.



עמוס אהרונוב

עמוס נולד בחדרה. למד בבית הספר "אחד- העם", ב"אורט"
נתניה (במגמת מכשירנות) ובבית הספר הטכני של חיל האוויר
במגמת אלקטרוניקה.

עם התגייסותו לצה"ל שירת עמוס כטכנאי אלקטרוניקה.
לאחר מכן קיבל זימון לקורס טייס. 18 חודשים היה בקורס.
למד בשקדנות להיות טייס קרבי. ידע להתגבר על מצבי סיכון
קשים. היה בעל ביטחון עצמי.

עמוס אהב לנגן על אקורדיון ואורגן. חובב מוסיקה. בנה
מערכת סטריאופונית במו ידיו.

סגן משנה עמוס אהרונוב נספה בתאונה אווירית ב 9.1.75
באזור מצפה רמון.

הובא למנוחות בחלקה הצבאית שבבית העלמין בחדרה.



עמוס אהרונוב

ל ד מ ו ת ו

"בני עמוס היקר, האם נותרו רק מילים ומחשבות להביע
כאבנו הצורב המלווה אותנו יומם ולילה.
אני שואלת למה ומדוע? כל כך צעיר, תוסס ומלא חיים,
נקטפת כפרח בשיא הבלוב. אין אנו יכולים להשלים עם
המציאות המרה. עצם המחשבה שלא תחזור אלינו מפחידה
אותנו, זה לא יתכן שנשארנו גלמודים, שלא נראה את דמותך
הגבוהה והמוצקה.

הטיס קסם לך, עוד בהיותך ילד. בכסף הכיס, שקבלת, קנית
מטוסים להדבקה, מכל הדגמים. היית יושב שעות ומדביק את
כל הפריטים הקטנים ביותר. חשבתי בלבי אתה תעסוק
באלקטרוניקה. ואמנם, בסיום בית הספר הטכני של חיל
האוויר, במגמת אלקטרוניקה, נכתבה הערה לזכותך "בחור
מוכשר." לא הסתפקת בזה. יתכן שכבר אז חשבת על השחקים
ועל הטיס.

בתחילת הקורס ידעתי שאני מתנגדת, אולם אט אט נסחפתי



עמוס אהרונוב

אתך ורצייתי בהצלחתך. בלילות הייתי טסה אתך, צונחת אתך,
יוצאת למסעות קשים אתך, למרות שאת העבודה המפרכת אתה
עשית. אני רק ליוויתי אותך במחשבותי.

מוצק היית. כושר גופני גבוה היה לך. בעונת הקיץ היית

מבלה בים, משתזף בשביל כל המשפחה.

כשגמרת לטוס במטוסי "הפוגה" באת אלי, ובשקט, ללא רבב

הראת לי תעודת סיום. כאשר התקבלת למטוסי ה"סקיי הוק",

שאלתיך מה היא מהירות מטוס זה. בצחוק ענית כפולה מזו של

"הפוגה". אמרת כאילו סיפרת בדיחה. אולם למעשה היו אלה

מטוסי קרב.

קשה להשלים שנשארו רק מילים, דמעות, מחשבות

וזכרונות. ותמו כל התכניות."

אמא



יד לבנים - חדרה

עמוס אהרונוב

בן שולמית ואפרים אהרונוב



19/06/53
09/01/75

ו' בתמוז תשי"ג
כ"ו בטבת תשל"ה

נולד ביום
נפל ביום